



Ervaringen van gastouders met Kiki



Stukje Kiki in praktijk!

Kiki is sinds de introductie avond bij ons in huis komen wonen! Onze dochter van 1 was meteen helemaal gek op Kiki!

Ik werk op dit moment met jonge gastkindjes, ook al werk je op een andere manier met Kiki dan met de oudere kindjes, ook jonge kindjes zijn er dol op!

Lekker met Kiki rond wandelen, knutselen met Kiki, Kiki eten geven en samen buiten spelen.. Je kunt er nu al veel uit halen, en dat zal naarmate de tijd steeds meer worden..

Sinds kort ook de extra thema's van Kiki binnen, heel fijn om hiermee aan de slag te gaan! Vooral het thema een baby erbij komt goed van pas, want in ons gezin wordt in december dit jaar een 2de kindje geboren! Spannend voor ons eigen kindje, maar ook voor de gastkindjes!

Groetjes Marieke !





Mijn Kiki ervaringen:

Ik ben toch bewuster met de structuur gedurende dag bezig. Ik heb gemerkt dat de kinderen die bij mij komen daar erg veel behoefte aan hebben.

De kinderen zijn ook een stuk rustiger geworden doordat ze weten wat de volgende activiteit is.

Ik probeer in ieder geval iedere dag hetzelfde programma aan te houden. Ik begin meestal vanaf een uur of acht de kaarten op te hangen en de kinderen vragen hier zelf al om. Ik heb toch het idee dat de meeste kinderen het al weten en willen dan samen met mij de kaarten uit zoeken.

Na het fruit eten doen we meestal het liedje met de vingertjes en de meeste kinderen doen dan ook goed mee. Kiki vind dat nog erg moeilijk en zij moeten het dan goed gaan voordoen zodat Kiki het kan leren.

Met de activiteiten is Kiki er altijd bij en bekijkt dan hoe goed de kinderen het doen.

Er is een kindje bij mij dat niet praat maar zodra hij binnen is vraagt hij al naar Kiki. En als ik dan zeg dat hij nog slaapt gaat hij rustig spelen en met het fruit eten mag hij of een ander kindje Kiki erbij halen. Dit probeer ik per toerbuurt te doen.

De kinderen vinden het ook fijn om te leren met Kiki. Ze doen dan erg goed hun best om de kaarten te benoemen en proberen het dan ook aan te wijzen waar het is bijv. je neus en wat zit er in je mond.

Dit is dan ook het enige moment dat ze hun tong uit mogen steken en dat is natuurlijk super leuk.

Ik herhaal dan ook de kaarten van de vorige maand om zo deze woorden te blijven herhalen.

Als de kinderen op bed gaan gaat Kiki ook op bed en dat proberen we dan met zijn allen te doen.

Groeten Alie



MIJN ERVARINGEN MET VVE-KIKI

Als ik terugkom van een trainingsdag VVE- Kiki dan borrelt het in mijn hoofd van de ideeën. Ik wil dan gelijk aan de slag om van alles te veranderen. De themakoffer wordt aangepast in een nieuw thema, want Kiki gaat op vakantie! Wat is dat leuk om te doen.

De kindjes vinden het ook geweldig. Dat is gek hoor, Kiki heeft een zwembroek aan en een zonnebril op! We knutselen en zingen liedjes in het thema. Een nieuw boekje om voor te lezen. Samen met Kiki eten we een ijsje. Het is warm en we gaan in het zwembadje. Daar tellen we de badeendjes. Iedereen geniet en is enthousiast, leve VVE-Kiki!!!! Marjon.

